

ACTIVITEITENPROGRAMMA VREDESWEEK 2024 HAARLEM

SAMEN VOOR VREDE. NU!



Vredes
Week

14 t/m 22

SEPTEMBER 2024



Vrede.
Wie
durft?



SAMEN VOOR VREDE. **NU!**

Er is in de wereld en in ons land zoveel verdeeldheid en geweld: heeft het wel zin om mee te doen aan de jaarlijkse Vredesweek? Wij zijn overtuigd van wel. Juist **NU!** In deze week tref je anderen die genoeg hebben van al die onverdraagzaamheid en bemoediging zoeken bij elkaar. Want werken aan vrede kan je niet alleen. Daarom is het thema dit jaar: Samen voor vrede. **NU!**

Maar hoe dan? Door open te staan en nieuwsgierig te zijn naar anderen. Door je stem te laten horen en op te komen voor rechtvaardigheid, open dialoog en solidariteit in je buurt, op de werkvloer, in je gemeenschap en in de politiek. Ons motto: "Laat je verrassen door de verschillen en verbaas je over de overeenkomsten."

Doe mee en laat je inspireren!

Het programma van deze Haarlemse Vredesweek biedt voor elk wat wils: zingen in een gelegenheidskoor; met elkaar een kunstwerk maken; gebedsbijeenkomsten; lopen en dansen in een Vredesoptocht; een workshop geweldloze communicatie, of een debat met filosofen en politicologen. Ook is er ruimte voor ontspanning, zoals sport en spel, het delen van verhalen en samen eten. Aan het slot vieren we de vrijheid met mensen die gevlucht zijn uit landen waar geen vrede is.



Deze week wordt georganiseerd door de partners van de Haarlemse Vredesweek. We hebben in 2018 met elkaar een Vredesverklaring ondertekend en dit groeit **NU!** uit tot een platform om verhalen en initiatieven voor vrede met elkaar te delen. Wil je meer weten? Kijk op: vredesweekhaarlem.nl

ZATERDAG

14

SEPTEMBER

UnieKoor

Kom naar Phil. en zing ook mee!

Deze middag bruist de binnenstad van Haarlem vanwege alle mensen die hun stem willen laten horen tijdens het jaarlijkse Korenlintfestival. Wat een buitenkans om al die stemmen, het publiek en iedereen die zin heeft in zingen te verenigen in een eenmalig groot en uniek koor: Het UnieKoor! Als positief tegengeluid in een tijd waarin de berichtgeving gedomineerd wordt door geluiden van verdeeldheid. Zingen als bindmiddel en als metafoor voor samenwerking. Immers: sopranen, alten, tenoren, bassen... juist de diversiteit van stemmen maakt de harmonie zo mooi! Stap binnen en zing mee!

Op het repertoire staan meerstemmige internationale liederen over vriendschap en solidariteit, variërend van een Oekraïens wiegelied tot liederen van Bob Dylan en The Beatles. Iedereen kan meedoen, ook zonder zangervaring: in no-time ontstaat harmonie, gegarandeerd!

Het eenmalige UnieKoor staat onder leiding van dirigent Rinske van der Meer en pianist Martijn Vriesman van InterVocaal, bekend van de maandelijkse inlooptoren in Haarlem en Amsterdam. Deelname is gratis.

Wanneer: **Zaterdag 14 september**

Tijden: 12:00 – 13:00 uur en/of 14:10 - 15:10 uur
(beide keren ander repertoire)

Waar: Kleine Zaal in de **Phil.** Lange Begijnestraat 11.



ZONDAG

15

SEPTEMBER

Regenboogviering Peacing Together



De Regenboogviering wordt dit jaar voorafgegaan door de Queerweek en de Pride Haarlem (op zaterdag 14 september). Het thema van de Pride is 'Together' en we hopen dat wij de gezamenlijkheid en de veiligheid die we daar als Haarlemmers met elkaar creëren, kunnen doortrekken naar de Regenboogviering op zondag 15 september in de Grote of St. Bavokerk.

Met de Regenboogviering willen we diversiteit vieren als rijkdom, en dat lukt alleen samen. Kom daarom ook! Luister naar persoonlijke verhalen en gedichten van stadsgenoten en naar het Haarlems Studenten Koor (HSK) o.l.v. Reyer Ploeg, terwijl veelkleurigheid en (seksuele- en gender-) diversiteit centraal staan en iedereen zichzelf mag zijn.

Peacing Together?

Voorafgaand aan- en tijdens de viering wordt er gewerkt aan het groeiende vredeskunstwerk 'Peacing Together'. Ook jij kunt hier aan bijdragen met tekst, vorm en kleur. De inloop is daarom een half uur eerder dan de start van de viering.

De Regenboogviering is een initiatief van Haarlemse Kerken en wordt samen met de Regenboogpartners georganiseerd. Met dank aan: Haarlem Town Queers, Discriminatie.nl Kennemerland, de Protestantse Gemeente Haarlem en de Antonius Gemeenschap.

Wanneer: **Zondag 15 september**

Tijden: Inloop: 14.30 uur / viering: 15.00 uur

Waar: Grote of St.-Bavo, Grote Markt, Haarlem

MAANDAG

16

SEPTEMBER

Gebed voor **vrede** voor **stad** en **wereld**

Op elke eerste maandag van de maand, al meer dan veertig jaar, wordt er een gebed voor vrede voor stad en wereld gehouden. Na het horen van de sirenes: extra aandacht voor de vrede! Het vredesgebed in de Vredesweek zal plaats vinden bij de Soefi Gemeenschap in Haarlem. In de dienst zal voorgaan Jaap Willem Hutter, voorzitter afdeling Haarlem van Soefi Contact.



Wanneer: **Maandag 16 september**

Tijden: 12.30 uur

Waar: Soefihuis, Burgwal 38-40, Haarlem

Workshop: Vrede hoe doe je dat?

Hoor je het woord "vrede", dan ontsnapt je misschien wel een zucht. Vrede? Die is ver te zoeken! Wat kan ik doen aan al die wereldproblemen? Niks toch? Of...

In de workshop '**Vrede, hoe doe je dat?**' krijg je, vanuit het gedachtegoed van Geweldloze Communicatie, praktische handvatten aangereikt om vanuit de vrede in jezelf bij te dragen aan de vrede in de wereld om je heen.

Ghandi zei: "Wees de verandering die je wilt zien in de wereld" en wij stellen de vraag centraal: "Wat leeft er in mij en wat leeft er in jou en wat kan ik doen om het leven voor ons beiden mooier te maken?" Na deze workshop kun je deze vraag beantwoorden en kun je meteen de volgende dag jouw steentje bijdragen aan vrede!

- ! Maximaal aantal deelnemers: **16**
- ! Aanmelden en info: info@luthersekerkhaarlem.nl

Wanneer: **Maandag 16 september**

Tijden: 19.30-21.30 uur

Waar: Lutherse kerk, Witte Herenstraat 22, Haarlem



Oproep voor alle vredeminnenden

Neem deel aan ons vredesplatform

Beste vrienden van de Vrede,

De afgelopen jaren komen in september maatschappelijke groeperingen en religieuze gemeenschappen samen tijdens de Vredesweek in Haarlem.

De ervaringen die we opdoen laten ons zien dat steeds meer mensen zich willen inzetten voor een betere samenleving en voor bewustwording van wereldproblemen.

Tijdens de Vredesweek stellen wij diversiteit, respect, open dialoog en solidariteit centraal. Maar met deze principes werken wij ook buiten de Vredesweek om aan acties, bijvoorbeeld tegen elke vorm van discriminatie. We zien het belang in van het bouwen van bruggen om de dialoog over verschillende onderwerpen die onze samenleving beïnvloeden te vergemakkelijken.

Wij zien onszelf als vredesbouwers en wij zijn op zoek naar meer actieve vrienden om een Vredesplatform in Haarlem (e.o.) te creëren. Vrienden uit de academische wereld, vrienden van verschillende spiritualiteiten, vrienden van collectieven tegen discriminatie, vrienden die zich inzetten voor mensenrechten, vrienden die zien dat rechtvaardigheid en vrede een optie is om voor te werken. Wij geloven dat het werk voor vrede niet bij één kosmosvisie en één week in het jaar hoort. Daarom nodigen we je uit om vanuit je eigen perspectief samen te kijken naar wat vrede kan zijn en samen te bouwen aan een platform voor vrede.

Sluit je bij ons aan!

Laten we praten, laten we luisteren naar elkaars verhalen en oordelen opzij zetten. En laten we samen activiteiten organiseren om vrede te bouwen in een gewonde wereld. Voor meer informatie: neem contact op met Wim Blüm:

info@antonius-gemeenschap.nl, of kijk op:

www.antonius-gemeenschap.nl/vrede-en-gerechtigheid.

WOENSDAG

18

SEPTEMBER

Sport en spel & Plezier!



Een makkelijke en leuke manier om met elkaar in contact te komen! Misschien wel met mensen die je anders niet zo snel zou ontmoeten. Sport, spel, samen eten en plezier maken. Voor iedereen toegankelijk. Naast de sport- en spelactiviteiten buiten is er binnen in het buurthuis een ontmoetingsspel. Wie wil mag iets lekkers meenemen.

Wanneer: **Woensdag 18 september**

Tijden: 14.00-17.00 uur

Waar: Speeltuin **Nieuw Guineaplein**, Haarlem

en ook: Buurthuis **De Horizon** Ambonstraat 2A, Haarlem

Georganiseerd door: *Inclusion Incorporated, Sport Support, 3x3 Unites, Buurts, Bercis Metz*



BUURTS

Meet & Learn in het Nieuwe Wereldhuis

Voel je welkom om onze Nederlandse les aan arbeidsmigranten en asielzoekers/statushouders bij te wonen, dat kan heel leerzaam zijn! Daarna is er bovendien gelegenheid om onze cursisten en leerkracht te ontmoeten en te bevragen, onder het genot van een hapje en drankje.

Wanneer: **Woensdag 18 september**

Tijden: 16.00-17.00 uur

Waar: Het Nieuwe Wereldhuis, Nieuwe Groenmarkt 22, Haarlem



DEBATAVOND IN DE PLETTERIJ:

VAN PACIFISME NAAR BEWAPENING

WOENSDAG 18 SEPTEMBER, 20.00 UUR

In het kader van de Vredesweek 2024 buigen we ons over de vraag: **hoe zorg je voor vrede** met een agressieve buur die een Europees land aanvalt? Sinds de inval van Rusland in Oekraïne is het denken over hoe Europa zich moet verdedigen totaal op zijn kop gezet. Grofweg gezegd ging dat van pacifisme naar bewapening. Voormalig neutrale landen Zweden en Finland zijn lid geworden van de NAVO en de Groenen in Duitsland zijn nog ferventer voorstander van militaire steun aan Oekraïne dan de sociaal-democraten.

Hoe heeft deze verandering in denken plaats gevonden bij de vredesbeweging met een pacifistische traditie? En hoe ziet nu een effectief veiligheidsbeleid eruit?



DEELNEMERS:

Rolien Sasse, directeur van vredesorganisatie Pax
Peter Wijninga van het Haags Centrum voor Strategische Studies
Frederique Mol, lid van de Groen Links statenfractie in Zeeland.
(Zij schreef in NRC een artikel 'Onder dreiging van oorlog is pacifisme onhoudbaar'.)

DIT DEBAT BIJWONEN?

Tickets (€ 3,- of € 1,50) en meer info zijn verkrijgbaar via www.depletterij.nl.

Of scan deze QR >>



PLETTERIJ
INFORMATIE EN CONTACT

Lange Herenvenst 122
2011 BX Haarlem

www.depletterij.nl

DONDERDAG

19

SEPTEMBER

Vraag maar raak: Palestina en protesteren

Dagelijks zien we het geweld in Gaza via onze telefoons en op het nieuws. Een ding is duidelijk: dit kan echt niet! Maar wat kunnen wij, vanuit Haarlem, nou doen om bij te dragen aan vrede? We zien veel oproepen om te protesteren; mensen boycotten producten uit Israël, tentenkampen worden opgezet bij schoolgebouwen, en duizenden mensen lopen in een mars. Maar waarom, en waarvoor eigenlijk?

Deze avond luisterden we naar de verhalen van Palestijnse en Nederlandse jongeren die zich inzetten voor vrede. Er is ruimte om alles te vragen wat je wil weten aan experts wat betreft Palestina en actievoeren! Hoe is het leven in Palestina als jongere? Wat betekent 'vrede'? Is protesteren soms gevaarlijk? En vooral, wat kan ik doen?

Deze avond is speciaal voor jongeren van alle leeftijden, maar iedereen die geïnteresseerd is, is welkom. Organisatie: Breed Platform Palestina*, het Christelijk Collectief, en de Doopsgezinde Gemeente.

Wanneer: **Donderdag 19 september**

Tijden: van 17.00 tot 18.00 uur

Waar: Jongerenhuis Sneel, Peuzelaarsteeg 4, Haarlem

*) Het Breed Platform Palestina zet zich al twintig jaar in voor de benarde positie van de Palestijnen, onder meer door de wakes op de Grote Markt in Haarlem, elke eerste zondag van de maand.

Peace, love & understanding

Yorrick van Norden, muzikant, auteur en kenner van de popmuziek vanaf de jaren zestig, neemt je in dit uur mee naar **de essentie van de protestsong**. Een keur van artiesten komen langs, van Bob Dylan tot aan Sophie Straat.

! Entree € 7,50 inclusief consumptie

Wanneer: **Donderdag 19 september**

Tijden: van 20.00 tot 21.30 uur

Waar: Doopsgezinde kerk, Frankestraat 24, Haarlem



VRIJDAG

20

SEPTEMBER



Vredesoptocht Haarlem-centrum

We kunnen onze ogen niet meer sluiten voor het aanzwellende geweld in de wereld. Van grote oorlogen en conflicten tot de toenemende onverdraagzaamheid in onze eigen omgeving. Moeten we ons niet afvragen: wat kan ik zelf doen aan vrede? Hoe zicht- en hoorbaar wil ik zijn? Namens de partners van de Haarlemse Vredesweek nodigen we je uit om mee te lopen in de Vredesoptocht. Voor jezelf, voor je gezin, voor de toekomst van je (klein-)kinderen, voor de wereld.

We verzamelen op het Frederikspark tussen 16.30 en 17.00 uur. Start van de Vredesoptocht is om 17.00 uur en de route gaat door de binnenstad naar de Grote Markt. Onderweg is er muziek waaronder de rapper 'De Notulist'. Op de Grote Markt zal een kort optreden plaats vinden van het Haarlems Straatorkest.

**Sluit je aan en loop mee voor de vrede, onder het motto:
"Samen voor vrede.NU!"**

Wanneer: **Vrijdag 20 september**

Tijden: van 16.30 tot 18.00 uur

Waar: Frederikspark, Haarlem

Diner pensant: verbondenheid onder druk

De ingrediënten van het diner pensant zijn een gezamenlijke maaltijd en gezamenlijk nadenken en spreken, omlijst door muziek. Verbondenheid is tegenwoordig geen gegeven meer, maar tegelijkertijd vinden we ook nieuwe vormen van verbondenheid, zelfs in tijden van polarisatie, versnippering en grote druk(te). Deze thematiek wordt tijdens deze **culturele en culinaire avond** onderzocht aan de hand van kritische bezinningen, goede gesprekken en muzikale intermezzo's. En een gedeeld diner.

De avond wordt geleid door **Laurens ten Kate**, filosoof, religiewetenschapper en theoloog. Hij gaat in gesprek met **Manuela Kalsky** (zij is theologe, en bekleedt de Karen Armstrong leerstoel aan de Universiteit voor Humanistiek) en met **Menno Hurenkamp** (politicoloog en journalist en voormalig columnist van de Groene Amsterdammer). Het publiek wordt uitgenodigd mee te doen aan deze gesprekken. De muzikale omlijsting van de avond gebeurt onder leiding van **Jan-Marten de Vries**.

! Kosten voor deelname: € 5,00 | Gelieve aan te melden: administratie@doopsgezindhaarlem.nl

Wanneer: **Vrijdag 20 september**

Tijden: van 18.00 tot 21.00 uur

Waar: Doopsgezinde Kerk, Frankenstraat 24, Haarlem

Senbazuru: 1000 kraanvogels voor vrede

Het Stadsklooster verspreidt graag de boodschap van vrede in de stad en wil dit doen met twee activiteiten waar je gratis aan kunt deelnemen. Het vouwen van kraanvogels, dit naar het eeuwenoude Japanse ritueel voor vrede Senbazuru: de traditie van het vouwen van 1000 kraanvogels in één jaar. Kom langs, vouw een aantal kraanvogels en deel ze uit of neem ze mee om aan iemand cadeau te doen. Je geeft zo vrede cadeau!



Wanneer: **Zaterdag 21 september**

Tijden: van 11.00 tot 16.00 uur

Waar: Stadsklooster Haarlem. Oude Groenmarkt 3, Haarlem

Labyrintloop: loopmeditatie

Het lopen van het klassieke labyrint om harmonie en vrede te vinden, in de Remonstrantse kerk. Een labyrintloop is een vorm van loopmeditatie, waarbij je een pad volgt dat je naar het centrum brengt. De vredesloop van vandaag wordt aangevuld met een extra ritueel om de wens van vrede te bekrachtigen. Georganiseerd door het Stadsklooster Haarlem

Wanneer: **Zaterdag 21 september**

Tijden: van 13.30 tot 15.30 uur

Waar: Remonstrantse kerk, Oranjekade 1, Haarlem

Aperitief voor de ziel

Muziek, zang en tekst

De Antonius Gemeenschap houdt deze kleinschalige dienst met teksten, zang en muziek elke derde zaterdag van de maand met een aperitief ter afsluiting. Zo ook op deze Dag van de Vrede. Voorgangers: Robert Fréde (Oud Katholieke kerk) en Wim Blüm (Antonius). Aansluitend zullen we de mensen en organisaties die eerder aangaven onze 'Vredesverklaring Haarlem' te willen ondertekenen de gelegenheid bieden om dit te doen.

Wanneer: **Zaterdag 21 september**

Tijden: van 16.00 tot 17.00 uur

Waar: Oud Katholieke kerk, Kinderhuissingel 74, Haarlem

Na een oorlog, wat dan?

Intercultureel evenement

Ben je je bewust wat vluchten met je doet? Door zang, dans en persoonlijke verhalen, krijg je meer begrip voor nieuwe Nederlanders. Je komt elkaar nader door naar elkaar te luisteren, samen te musiceren en te eten. We vieren de vrede en blijven alert voor wat vrede en vrijheid bedreigt. Dit door al je zintuigen te prikkelen, want je kunt:

- samen trommelen in de djembéworkshop.
- luisteren naar het verhaal van mensen die nog maar kort geleden moesten vluchten. Wat doet dat met je?
- kijken naar de gedachte van vluchterij van Viktoriia Tolstovavika
- luisteren naar het kinderkoor o.l.v. Maartje Keijzer en meezingen
- genieten van de zang van Alia Eesa en Oleksandr Vladimirov
- samen heerlijke hapjes eten uit de verschillende keukens



Stichting koerdisch Huis
Mala Kurdi



Wanneer: **Zaterdag 21 september**

Tijden: van 17.00 tot 20.00 uur

Waar: Kerk van Jezus Christus van de Heiligen van de
Laatste dagen, Frieslandlaan 15, Haarlem.

Afsluiting vredesweek

Vredesviering met veel zang

Gezamenlijke vredesviering van de Doopsgezinde, Lutherse en Remonstrantse gemeenten in samenwerking met enkele andere levensbeschouwelijke gemeenschappen. Er zullen verschillende voorgangers spreken.

De dienst wordt muzikaal omlijst door een gelegenheidskoor van koren van de verschillende kerken, aangevuld met andere zanglustigen. Het staat onder leiding van Jan Marten de Vries en het repertoire is divers met liederen van onder meer: Felix Mendelssohn en Arvo Pärt. Orgel: Klaas Koelewijn en Dick Koomans.

Wanneer: **Zondag 22 september**

Tijden: 10.30 uur

Waar: Lutherse kerk, Witte Herenstraat 22, Haarlem

ZONDAG

22

SEPTEMBER

SCHOOLPROJECT

Tips van kinderen

Heb jij je wel eens machteloos gevoeld en hoe heb je toen toch iets gedaan? Welke voorbeelden ken je van mensen die in verzet zijn gekomen voor vrijheid en wat leer je van hen? Welke tips heb jij voor het vrediger maken van de wereld? Of van je eigen omgeving?

Leerlingen van enkele scholen buigen zich over dit soort vragen. Voorafgaand lezen ze met elkaar een verhaal en ze verwerken daarna hun ideeën op een creatieve manier. Wil je weten wat hun tips zijn en hun beelden van vrede? Kijk dan op de website vredesweekhaarlem.nl. Hier vind je ook meer informatie over hoe scholen actief kunnen zijn vóór of tijdens de Vredesweek.

Alle info ->



Realisatie: Antonius Gemeenschap
Redactie: Wim Blüm & Bernadette Meertens
Vomgeving & eindredactie: www.gummisko.nl
Illustraties: Samira Charroud / Len
Foto's via Pexels.com: Maddy Freddie (cover), Leandro Valentino (peace protest) en Max Fischer (school)



PEACE NOW! Landelijke posteractie

Wat kan je doen aan vrede als individuele burger? Dat is steeds de vraag. En daar blijft het vaak bij. Marije Lieuwens, communicatieadviseur uit Utrecht, kwam in actie en maakte in samenwerking met ontwerper Max Kisman een poster die oproept voor vrede. En nu hangen er tienduizenden exemplaren in Utrecht en ver daarbuiten. We ondersteunen dit initiatief van harte. Een nieuw vorm van verbinding, om te delen met anderen. Ook als de Vredesweek weer voorbij is.

Download zelf jouw poster ->
print 'm uit en plak m op!



MET DANK AAN

Buurts	Protestantse Gemeente St.-Bavo Grote Markt
InterVocaal	De Haarlemse Regenboogpartners
Sport Support	Discriminatie.nl Kennemerland
Stem in de Stad	Basisschool De Zonnewijzer
Groenmarktkerk	Evangelisch-Lutherse kerk
Yorick van Norden	Doopsgezinde gemeente
Oud Katholieke kerk	Humanistisch Verbond
Haarlems Straatorkest	Stadsklooster Haarlem
Inclusion Incorporated	Remonstrantse kerk
Antonius Gemeenschap	de Ont-moeter
Haarlems Studentenkoor	Soefi Contact
Woordkunstenaar Notulist	Vrouwencafé
Yvette Brand & Lia de Ridder	Bercis Metz
Stichting Koerdisch Huis Mala Kurdi	3x3 Unites
Kerk van Jezus Christus en de Heiligen der laatste dagen	



www.antonius-gemeenschap.nl



Vrede.
Wie
durft?